



• De Marokkaanse supermarkt uitgebaat door Belgen.

• Tekst

> Reporter: Ashot Sheikho - mei 2018



Winkelierster

De helft van de klanten zijn Belgische klanten. Bij ons kan je alles vinden voor de barbecue, tot lekkere entre-côte, côte à l'os, kalfskoteletjes, merguez, kippebrochetten, lamsbrochetten, ... dus vandaar.

Ashot

Wat voor producten verkoop je in de winkel?

Winkelierster

Wij verkopen vlees en bereidingen, dus hoofdzakelijk zijn wij een slagerij. Wat dus ook onze corebusiness is. Daarnaast verkopen we ook voedingswaren zoals couscous, pasta, kruiden, verschillende Marokkaanse specialiteiten: koekjes, thee, dranken, brood ook en binnenkort beginnen we ook met een groenteafdeling.

Klant

Ik doe altijd mijn boodschappen hier. De prijs is hier goedkoper en de kwaliteit ook. En de persoon is altijd blij voor ons.

Ashot

Wat onderscheid jij van de andere supermarkten zoals Aldi, Lidl?

Winkelierster

Wij onderscheiden ons van die andere supermarkten op gebied van de producten die wij aanbieden. Het feit is bij ons kan je echt wel ook Marokkaanse producten aankopen, geleverd door Marokkaanse leverancier en je hebt hier een groot aanbod. Ik geloof wel dat ze bij de Aldi en Lidl een bepaald soort couscous kunnen verkopen of wel dat er wel een merk is voor tajinnekruiden maar hier heb je effectief wel alles wat de Marokkaanse keuken wat die keuken toch betreft. Je kan hier alles vinden om een tajinne klaar te maken of een stoofpot. En het vlees dat halal is. En ook de kruiden en alles erop en eraan. Dus ja, het is net alsof bijvoorbeeld een Belg op vakantie zou gaan winkelen in een Belgische supermarkt, met al zijn eigen producten in een ander land.

Ashot

Kan je me vertellen hoe jij de winkel begon en ontwikkelde?

Winkelierster

Wij hebben een slachthuis van runderen en kalveren. En we zijn op het idee gekomen een paar jaar geleden omdat we wel wat halalvlees verkochten aan bepaalde personen en ook aan een Marokkaanse slagerij om zelf een winkel te starten. En we zijn deze dan begonnen in Ronse.

Ashot

Waarom heb jij Ronse gekozen om te werken en te wonen?

Winkelierster

te werken... Ronse... Nu ons slachthuis lag al van in de jaren zeventig ingepland in Ronse. Het was het slachthuis van de stad Ronse. Mijn ouders hebben het slachthuis overgenomen in de jaren tachtig. Dus ik heb eigenlijk al heel mijn leven in Ronse gewerkt. En waarom Ronse? Ik vind Ronse dus een stad met zeer veel mogelijkheden om te ondernemen of bepaalde projecten te volgen.

Ashot

Wat betekent deze winkel voor jou en je klanten?

Winkelierster

Het is een beetje zoals ons eigen kind. We hebben dat zelf opgestart als Belg. Een Marokkaanse supermarkt opstarten met personeel en zo... We hebben direct contact met de klanten. Ja, we hebben een toffe leuke moderne winkel volledig in orde met al de hygiënevoorschriften... Ja, we steken er veel energie in.



• Wat is jouw lievelingsgerecht?

• Tekst

> Reporters: Margot Van Wauwe, Dagemawi Sisay, Valeriya Miasnikova - februari 2018



Margot

Wat is jouw lievelingsgerecht? In het station botsten wij op Laurette, een vrouw met een bijzondere job.

Laurette

Mijn beroep is chauffeur. Ik ben Laurette. Ik werk veel uren. Nu niet meer zoveel als vroeger, maar toch nog altijd 50 uur per week, minstens.

Dagi

Wat wil jij elke dag eten, met pauze of als avondmaaltijd?

Laurette

Zeer gevarieerd. Ik eet nooit geen twee dagen hetzelfde. Ik tracht iedere avond te koken: verschillende groenten, aardappelen, en vlees of vis of kip.

Dagi

Wil jij graag koken?

Laurette

Ach ja, ik kook heel graag.

Valeria

En wat is jouw lievelingsgerecht dan?

Laurette

Ik heb er veel. Maar eigenlijk eet ik het liefste desserts. Ik ben een zoetekauw.

Senne

Mijn naam is Senne. Ik ben dus gerante in de Panos in Sint-Niklaas in het station.

Dagi

Wat wil jij graag eten?

Senne

Surinaams eten. Ik kom uit Surinamië, dus eet ik graag Surinaams eten zoals bami, nasi,...

Dagi

Wat wil jij van Surinaams eten koken?

Senne

Rôti maken wij graag. Veel Surinaamse soepen.

Dagi

Vandaag, bij de middagpauze: wat was jouw eten?

Senne

Ik werk in de Panos. Dus ik heb vandaag een broodje met zalm gegeten.

Dagi

Wat is jouw lievelingsgerecht?

Senne

Mijn lievelingsgerecht... dat is een Marokkaans gerecht: tajine eten. Dat is mijn lievelingsgerecht.

Matthijs

Goedemiddag. Ik ben Matthijs en ik ben uitzendconsulent bij VIO-Interim. Ik woon momenteel nog thuis. Dus ik moet af en toe koken. 1 tot 2 keer in de week, maar dat is vrij basic. Worst met appelmoes en aardappelen bijvoorbeeld. En voor de rest ja... Ik kan zelf mijn stukje vlees bakken. Dat kan ik zeker en vast.

Dagi

Wat is jouw lievelingsgerecht?

Matthijs

Gohh, mijn lievelingsgerecht... Ik zou zeggen Spaghetti Carbonara.



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Welke klantenkaarten heb je nu bij? Leg ze op tafel.
Vertel over elke klantenkaart iets.



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Waar ga jij winkelen? Ga jij naar een speciaalzaak? Vertel.
Winkel je graag? Doe je dit elke dag of niet?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Kook jij wel eens Marokkaans? Wat maak je klaar? Of hou je van een andere keuken? Dewelke?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Zijn er in je stad speciaalzaken waar je typische producten kan kopen vanuit een bepaald land? Welke en wat kan je daar dan kopen?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Welke kruiden gebruik je veel in jouw keuken? En bij welke gerechten?
Waar koop je die kruiden?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat at je gisteren allemaal? En waar kocht je de ingrediënten aan?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat is jouw lievelingsgerecht?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat eet je niet graag?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Waarom woon jij in deze stad? En woon je hier graag?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Mocht je kunnen
kiezen waar zou je
het liefst wonen?



RADIO BABBLONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Stel je voor: je krijgt een grote som geld en je mag een zelfstandige zaak starten in je stad. Welke zaak zou je graag opstarten? Waarom?



RADIO BABBLONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



www.shutterstock.com • 145891655

Noem 3 ingrediënten die je altijd in je frigo hebt liggen.



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Misschien at je wel eens iets in een ander land of stad wat je hier in je stad niet vindt. Vertel.



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen





RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: vlees of vis of vegetarisch? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: alleen winkelen of met anderen samen? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: te voet of met de auto of met de fiets? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: supermarkt of klein winkeltje op de hoek? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: pikant eten of niet pikant? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: couscous of pasta of aardappelen? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: groenten of vlees? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: zoete koekjes of hartige koekjes? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: zelf eten maken of bereidingen uit de winkel? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: eten uit conserven of diepvries eten? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: koffie of thee? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: water of frisdrank?

Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: bier of wijn? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: alleen koken of koken met twee? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: zelf afwassen of de vaatwasser gebruiken? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: huis of appartement? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: stad of platteland? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: winkelkar of winkelmand? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: cash betalen of bancontact? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: kopen in reclame of niet? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: bruin brood of wit brood? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: Frans brood of Turks brood?

Waarom?



www.shutterstock.com • 129339146





RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: vis of vlees of vegetarisch? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: kokosmelk of koemelk? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: olie of boter? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: rauwe groenten of gestoofde groenten? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: online shoppen of naar de winkel gaan? Waarom?



RADIO BABELONIË

- De Marokkaanse winkel uitgebaat door Belgen



Wat verkies je: gekende gerechten of nieuwe gerechten proberen?
Waarom?